

Tilbage til rødderne: Den uge vikingetiden kom til Karlskov

I ugen op til efterårsferien blev der afholdt emneuge på Karlskov Friskole, hvor temaet var vikingetiden. En fin uge, der kulminerede med det store vikingemarked den 10. oktober – og så var der dømt motionsløb dagen efter.

Af Jim Hoff
- jimhoff@voreslokalavis.dk

DET GODE SKOLELIV: Hvis du i uge 41 har kørt forbi Karlskov Friskole og omkringliggende arealer, har du sikkert kunne undre dig over flere ting: Hvorfor ryger det over fra skolen, hvem er det der er oppe at slå med sværd, og hvad er det med den der høje meget mystiske musik – og det er det speakeren fra Power-reklamerne på TV, der er flyttet ind, og som står og råber sine produkter ud over egnen?

Og hvorfor render børnene rundt i gammel slidt tøj? Forklaringen er ganske enkel: I uge 41 afholdt Karlskov Friskole emneuge, hvor det var vikingetiden, der var i fokus. En turbulent periode i danmarkshistorien i perioden fra slutningen af 700-tallet til midten af 1000-tallet, da danske, norske og svenske vikinger drog ud på plyndrings- og erobringstogter samt handelsfærd i hele Europa og dele af Asien.

Massevis af spændende værksteder

Lad os straks slå fast, at de små friske vikinger fra Karlskov Friskole ikke nåede så vidt omkring som deres legendariske forfædre. De blev pænt på skolens område hele ugen, på nær efter vikingefyraften, hvor de kække krigere og handelsfolk vendte snuden hjemover.

Karlskov Friskole holdt emneuge i uge 41, hvor det var vikingetiden, der var på plakaten. Fotos: Karlskov Friskole

Tinna Maria Brinch fra skolen kan berette, at eleverne de første dage arbejdede med en række forskellige værksteder.

- Der var 'Det grove værksted', hvor der blev bygget, snittet osv. Så var det i den mere fintekniske ende af håndværkerskalaen 'Det fine værksted', hvor der blev produceret smykker osv. I Tivoliværkstedet var der bodbyggere på spil, og det store tunge værksted 'Togt' var et decideret våbenværksted og

arenaen for kamptræning. Vi havde også et skriveværksted, hvor børnene skrev og tegnede på livet løs. Der var også et værksted med musik, teater, sang og dans.

Torsdag var store markedsdag

Torsdag stod der så vikingemarked på runestenen, og dette herlige marked var en kulmination af en skøn emneuge om Vikingetiden.

- På dagen blev der solgt ud af de fine ting børnene, havde produceret i løbet af ugen, og der blev underholdt af sælgere i boderne, hvor sælgerne lavede opråb og salgstaler. Der blev også sunget og danset i ren vikingestil. Mange forældre, bedsteforældre, tanter og onkler havde fundet vejen forbi trods det lidt kedelige vejr. Der var flot opbakning og støtte til boderne, der alle kunne melde udsolgt klokken 11.00, fortæller Tinna

Maria, der altså kan berette om en rigtig fin og vellykket emneuge.

På skolens Facebookside lyder der da også en flot ros til eleverne for deres indsats denne uge.

- Vi er så stolte af alle børnene. De har knoklet alle dage, og gav den en skalle i boderne og på scenen i dag – så heldige vi er med alle dem. Og man ved bare, at når alle, inklusiv aulaen, lugter af røg, så var det en go fest.

